

Vraag het aan Morya



Je hoeft niet met iedereen op te schieten

“Je hoeft niet met ieder mens op te schieten. Je hoeft niet alle mensen te begrijpen van binnenuit. Je hoeft niet zover te gaan dat je ruimte maakt in je eigen hart voor elk en iedereen, want dat kan niet.

Het houdt een groeiproces in en daar is veel geduld mee gemoeid. Want als je groeit in inzicht kan je duidelijk steeds meer mensen in je eigen hart sluiten, maar wees daar oprecht in.

Je zal zien, wat je vandaag aankan, welke mensen je vandaag kan ontmoeten, dat kan evolueren, dat kan verruimen, dat kan veranderen. Je kan bepaalde mensen uit je leven zien verdwijnen en nieuwe mensen in je leven zien komen. Dat is allemaal mogelijk en het is belangrijk dat je dit leert te bekijken en voor jezelf leert te beoordelen.

Je moet de medemens niet veroordelen of beoordelen, maar je moet jezelf daarin durven beoordelen en bekijken en zien wat er belangrijk is en wie er belangrijk is voor jou. Als je dit durft te doen, krijg je een open visie en wordt het heerlijk om met mensen samen te zijn. Dan mogen ze nog zo lastig, nog zo vervelend en nog zo anders zijn, maar je doorziet waarom ze lastig, vervelend en anders zijn. Je kan zelfs zover zien in de medemens dat je dat begrijpt en dat je een hint kan geven hoe ze zelf ook anders zouden kunnen zijn als ze dat zouden willen.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven”
(uit hoofdstuk 2: ‘Een open visie’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 406

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


